

parool 13 April 2001

HAN LIPS

BEN IK een mens? Mag ik dan andere mensen kennen? Kan ik het helpen dat ik iemand ken die op de televisie is?

Ja. Ja. Nee.

Ik heb een vriend die een twaalfjarige zoon heeft die de hoofdrol had in een korte film die de Avro gisteren uitzond. Moet ik dan denken: Ja, maar daar mag ik helemaal niet naar kijken? Mag Han Lips een mens zijn? Dank u.

Ik kijk dus naar die film, waarin die jongen een personage speelt die Boris heet, en ik ga HELEMAAL PLAT. Wat doet die jongen dat goed! Eerst kun je nog denken dat misschien alleen een zwijgende rol hem goed past, want hij zegt een tijdje helemaal niks. Maar dan spreekt hij eindelijk, als hij met dat mooie meisje Marijke een luis zoekt op het hoofd van haar broertje, opdat hij een levend exemplaar in een potje kan doen en daar een spreekbeurt over kan houden in de klas (nadat hij hem nog even heeft laten aansterken op het hoofd van zijn vader). Dat spreken gaat ook helemaal goed. Als hij ongeloofwaardig was geweest en op een vals toontje zijn clausjes had uitgesproken, dan was ik blijven zitten met de bange vraag hoe ik hem dat nu eens *niet* zou gaan zeggen. Dan had ik er ook niet over geschreven. Maar nu zeg ik:

Samir Veen is een kei.